

NY MUSIK

i samarbete med
Wärenstams

Bernd Alois Zimmermann – interkommunikation

Intercomunicazione för cello och piano (1967)

Sonat för cello solo (1960)

— paus —

Intercomunicazione

Chrichan Larson – cello

Love Derwinger – piano

Onsdag den 17 januari 2024, kl. 19.00

Wärenstams konsthall

Bernd Alois Zimmermann (1918–1970) var en av 1900-talets riktigt stora tonsättare. Ändå förblev han länge en figur i marginalen och det är först under senare decennier som han börjat röna något av den uppskattning han förtjänar.

Bildningsgången var i stort sett den vanliga för en tysk komponist i hans generation – Hindemith, Stravinsky, Schönberg och Webern var de huvudsakliga influenserna. Hans tonsättargärning sträckte sig över tre decennier och lite krasst och mycket schematiskt skulle man kunna dela den mitt av och säga att fram till mitten av 50-talet var han en habil men tämligen traditionell tysk neoklassicist, medan han under den senare delen utvecklade ett synnerligen personligt tonspråk.

Hans 60-tal var storslaget från musikalisk synpunkt. Från personlig var det en kata-strof. Han led förutom av flera sjukdomar, bland annat en oläkbar ögonsjukdom, även av svår sömnlöshet och tidvis mycket djupa depressioner. Hans yrkesmässiga motgångar var legio; ofta förklarad ospelbar, ständiga problem med såväl musiker, förläggare och arrangörer – som lyssnare. Han dog för egen hand.

Betraktar man det 60-tal som denna konsert ägnas, blir det tydligt inte bara att det rör sig om en parallell till den fulla mognaden hos en sen Bach, Stravinsky eller Beethoven – i detta fall kanske framför allt den senare – utan också med vilken oerhörd konsekvens han komponerar sig fram mot den oundvikliga slutpunkten. I en ständigt djupnande virvel skriver han den mest omskakande – och den mest fridfyllda – musik som går att föreställa sig. Efter de eteriskt rofyllda ”orkesterskisserna” *Stille und Umkehr* följer den ”ecklesiastiska aktionen” *Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne*. Detta verk, som nog kan sägas skära genom märg och ben, avslutas med Bach-koralen *Es ist genug*. Han har komponerat sig fram till vägs ände. Fem dagar senare går han ur tiden.

Ett av de mest utmärkande dragen för Zimmermanns kompositioner från denna tid är deras pluralistiska karaktär, vilken definitivt inte skall sammanblandas med senare tiders ofta lättköpta postmodernistiska stilhopkok. Zimmermann talar om ”die Kugelgestalt der Zeit”, alltså en tidsuppfattning enligt vilken all tid är samtidigt närvarande. Han åberopar sig därvid inte bara på senare filosofer som Schelling, Schopenhauer och Bergson utan hänvisar även till Augustini *Bekännelser*:

”Ett torde emellertid stå klart och tydligt: att varken framtiden eller det förgångna finns till, och att man egentligen inte kan säga, att det finns tre tider, den förgångna, den närvarande och den kommande, utan att man, för att vara exakt, kanske måste

säga: det finns tre tider, närvaron av den förgångna, närvaron av den närvarande och närvaron av den kommande. Ty dessa tre finns i själen, på något annat ställe finner jag dem inte. Närvaron av det förgångna är minne, närvaron av det närvarande är skådande och närvaron av det kommande är förväntan.”

Denna pluralistiska enhet, som Zimmermann kompositionstekniskt uppfattar som en ”konsekvens av den vidareutvecklade serialismen”, tar sig dels uttryck i användandet av en för hela verket gällande allintervallserie ur vilken alla proportioner härleds, även vad gäller det mångfasetterade arbetet med olika tidsskikt. Dels, vilket naturligtvis är det mest uppenbara för lyssnaren, i arbetet med citat och montage. Men de citerade verken används uteslutande som representanter för förgången tid, det handlar egentligen aldrig om stilmontage, vilket väl får sägas vara utmärkande för en postmodernistisk hållning.

De verk i vilka denna pluralism tydligast kommer till uttryck är Zimmermanns magnum opus, operan *Die Soldaten* (1958–60; 1963/64), något av operahistoriens opera ultima, där han bland annat arbetar med flera samtidiga sceniska och musikaliska skeenden, samt *Musique pour les soupers du Roi Ubu* för utökad blåsorkester, det enda verk som nästan uteslutande bygger på citat. Hit hör också pianotrion *Présence*.

Men Zimmermanns pluralistiska hållning tar sig inte bara uttryck i musikaliska citat. I nästan lika hög grad låter han litteratur ur de mest skilda källor mötas, i allmänhet på originalspråk och i en polyfon sats, såsom i *Antiphonen* för viola och orkester (1961) eller *Requiem für einen jungen Dichter* (1967–69). Ofta är inte bara musiken omskakande utan i lika hög grad texterna. I centrum för det sistnämnda verket står exempelvis en text om självmord skriven av en självmördare, den tyske poeten Conrad Bayer. Vissa litterära figurer återkommer i verk efter verk, bland dem Alfred Jarrys Roi Ubu och James Joyce’ Molly Bloom.

Intercomunicazione för cello och piano (1967) är litteraturens verkliga solitär för denna instrumentkombination, om vilken Zimmermann skriver till Siegfried Palm: ”Cello och piano är enligt min mening oförenliga instrument; Beethoven bevisar det, om än på ett storartat sätt i sin sista sonat för cello och piano. (Jag menar den med fugan.)” [D-dur op.102 nr.2]

”I *Présence* ’underordnas’ stråkinstrumenten inte heller pianot. Instrumenten spelar visserligen samtidigt, men inte med varandra: en av grundidéerna i *Présence*.

I det nya stycket går jag ytterligare ett steg längre i denna tendens. Därvid överbetonas den, åtminstone vad pianot beträffar: pianot förefaller perifert, i viss mån onåbart.”

”Om Cellokonserten (pas de trois) [1965/66] avslutar en musikalisk epok i mitt arbete, så öppnar sig en ny med *Intercomunicazione*... tidsförloppet uppfattas på ett nytt sätt, fullständigt motsatt tidsförloppet hos exempelvis Webern: det extremt korta, det extremt uttänjda. Genom det extremt korta skall, hur paradoxalt det än kan låta, den fatala molekyllära avgrund, som Webern genom sin knapphet rev upp i det musikaliska, åter överbryggas, och det kan bara åstadkommas genom att de konstituerande skeendena åter dras från de yttersta punkterna in mot medelpunkten. Lyssnaren tvingas därigenom att företa sig det vartill Webern berövade honom möjligheten, nämligen att med obönhörlig skärpa sammanbinda de musikaliska skeendena. Därav: *Intercomunicazione*! Webern klyver i någon mening atomkärnan; jag försöker att ställa det kluvna i ett stort, övergripande, i någon mening interplanetariskt sammanhang.”

Till styckets ovanliga tidsliga aspekter – redan i inledningen ”exponeras extrema tidssträckor” i cellons uthållna klanger, präglade av tritonusintervallet och kvarts-tonssvävningar – hör de ramar som tonsättaren ger för tempot; den totala längden kan variera mellan 13,5 och 27 minuter.

De flesta tolkningar utspelar sig i något slags medeltempo. Som Chrیشان Larson säger: ”Man hamnar lätt i mellanmjölkens land”. Detta är veterligen första gången de båda ytterligheterna ställs bredvid varann.

Intercomunicazione är inte bara en djupt oförklarlig musik, det är kanske också det verk av Zimmermann som tydligast pekar framåt.

”Det är komponisten som ger instrumentet dess funktion, och hans krav är det som sätter gränserna för instrumentets tekniska och musikaliska väsen. Detta förutsätter naturligtvis en exakt kunskap om instrumentet, varvid den tekniska spelbarheten i viss måtto är och kan förbli sekundär.

Så, och inte på något annat sätt, är Beethovens beryktade uttalande att förstå: ’Vad bryr jag mig om hans eländiga fiol’... Som bekant löser sig ju så kallade ’tekniska omöjligheter’ i de flesta fall just i det ögonblick då man begriper den musikaliska nödvändigheten.” Så talar en tonsättare som gång på gång blivit avfärdad som ospelbar, men som till slut alltid fått rätt.

Detta öde drabbade också *Sonat för cello solo* (1960). Trots att Siegfried Palm framfört stycket vid upprepade tillfällen gällde det för att vara så ospelbart att Zimmermanns förläggare vägrade trycka noterna, vilket föranledde ett brev från tonsättaren i vilket han bland annat skriver: "Det framstår ju rentav som vore solocellosonaten ett stycke 'instrumental pornografi, en absurd instrumental perversion' som man nästan måste handla under disk med."

Idag är sonaten inte bara Zimmermanns nog mest spelade verk, den framstår också som den moderna cellolitteraturens mest banbrytande och mest betydande komposition – otvetydigt ett mästerverk.

Tonsättaren skriver: "Solocellosonaten bär som motto ett ord ur Predikaren 3:1: 'och vart företag under himlen har sin stund'.

Såsom ingen annan konstart är musiken hemfallen åt förgängelse; förloppet i ett musikaliskt skeende är att det sjunker ned i det förflutna och väcker förväntan på förgängelsens motsats – framtiden.

Faser, skikt och rum sammanfattas i den musikaliska tids- och upplevelseströmmens enhet, och uttrycks samtidigt i just samma enhet; det ena förvandlas till det andra och medan det förvandlas, förvandlas också lyssnaren – tiden 'öppnar' sig: drömmar, tankar och verkligheter träder fram och förbyts i minnen, förväntningar och fantasier. I kraft av att tiden organiseras övervinns den; tidsmoment blir tidskomplex, tidrymder till tidpunkter.

Sonaten har fem satser. *Fase, Tropi, Spazi* står i centrum; *Rappresentazione* leder in i verket och *Versetto* avslutar det... 'och vart företag under himlen har sin stund'."

(Om beröringspunkterna mellan Zimmermann och vår egen Claude Loyola Allgén inte gör sig påmind tidigare – att ständigt bli avfärdad som ospelbar, att få stå tillbaka för yngre kolleger, en viss psykisk labilitet, studier vid katolska klosterinternat, den cantus firmus-liknande betydelse som koralmelodin spelar, citatmontage, kolliderande skeenden, den översvinnliga polyfona rikedomen o.s.v. – så blir de tydliga när man ser verkens datering. I de allra flesta fall undertecknade båda tonsättarna sina verk med O.A.M.D.G., alltså jesuiternas valspråk, Omnia ad maiorem Dei gloriam – Åt Gud allt större ära.)